

Verbinding

CONTACTORGAAN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE GASSELTE



14 februari Sing-in Valentijnsdag

14 maart NL Doet

Naover in beeld: Amoi, Igor

KERKENRAAD

Predikant: Ds. L. Roersma
Lutkenend 2 (de Weem), 9462 PN Gasselte

Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag
Bereikbaar op: 06-1123 2923
E-mail: predikant@kerk-gasselte.nl

Voorzitter: mw. C. Scholten-van der Scheer 0599- 858939
Scriba: mw. E.L. Vreugdenhil 0599- 564107
E-mail: scribaat@kerk-gasselte.nl

OUDERLINGEN

Mw. H. Pool 06-2343 9572
Mw. E.L. Vreugdenhil 0599- 564107

OUDERLING-KERKRENTMEESTERS

Mw. C. Scholten-van der Scheer 0599- 858939

KERKRENTMEESTERS

Dhr. A. Wegman 0599- 565442
Dhr. H. Braams 0599- 513032
Dhr. J.H.P. Tamminga 06-4222 1255
E-mail: penningmeester@kerk-gasselte.nl

DIAKEN

Mw. I. Helder 06-5194 6521
vacant

DIACONAAL RENTMEESTER

Dhr. B. Boltjes 06-2143 8843

ZONDAGSSCHOOLLEIDING

Mw. S. Wegman 06-4006 3226
Mw. B. Rutgers 06-1019 6380

LEDENADMINISTRATIE

Mw. D. Meijeringh 0599- 201092
E-mail: ledenadministratie@kerk-gasselte.nl

KOSTER

Dhr. J. van het Hof 06-2676 6360

ASVERSTROOIING

Dhr. J. Vermeer 0592- 263525

VERHUUR KERKELIJKE GEBOUWEN

Dhr. J. van het Hof 06-2676 6360

Het Witte Kerkje is te huur voor o.a. concerten en huwelijksceremonies. Het sfeervolle gebouw met uitstekende akoestiek biedt plaats aan max. 100 personen. Ook de leerkamer en keuken in de pastorie kunnen worden gehuurd. De keuken is volledig ingericht met o.a. vaatwasser, koffie- en theefaciliteiten.

Informatie over verhuur, prijzen en reserveringen:
<https://gasselte.protestantsekerk.net/verhuur> of
Jan van het Hof, verhuurcoördinator,
via WhatsApp 06-2676 6360

WEBSITES

www.kerk-gasselte.nl
www.vriendenwittekerkjegasselte.nl
www.instagram.com/het_witte_kerkje_gasselte



BANKREKENINGNUMMERS

Kerkrentmeesters NL73 RABO 0321 1007 51
Diaconie NL71 RABO 0321 1052 49
St. Vrienden van het Witte Kerkje NL34 RABO 0321 1530 57

**Iedereen is welkom
elke zondag vanaf
10.00 uur**





Reik elkaar de hand - wens elkaar geluk



In het Israëel Museum in Jeruzalem heb ik deze hanger gekregen. Het is een replica van een amulet uit de 19e eeuw. Het boeit me, omdat ik ooit, bij de geboorte van onze dochter, een litho kreeg van een Joods geleerde waarmee ik in die tijd in contact stond. Het is een afbeelding van eenzelfde soort 'hand'. Dit amulet brengt geluk en geeft kracht: de hand van Mirjam.

Deze hand heet in het Hebreeuws 'Hamsa', dat vijf betekent. De vijf vingers verwijzen naar de vijf boeken van de Thora: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Dat zijn ook de eerste vijf boeken van de Bijbel.

Gedeeld verleden

De Hamsa die hier is afgebeeld, komt uit de 19e eeuw en is gevonden in de noord-westelijke regio van Afrika. Het bijzondere van dit gebied is dat daar eeuwenlang Moslims en Joden vreedzaam naast elkaar hebben geleefd. Zo dicht bij elkaar, dat Joden deze Hamsa hebben overgenomen uit de islamitische cultuur! Daar staat het bekend als 'de hand van Fatimah', genoemd naar Fatimah Zahra, de jongste dochter van de profeet Mohammed. Voor Moslims verwijzen de vijf vingers naar de vijf zuilen van de Islam (geloofsbelijdenis, rituele gebeden vijfmaal per dag, aalmoezen geven, vasten tijdens de Ramadan en de bedevaart naar Mekka).

Vanuit dit noordelijke deel van Afrika is dit amulet doorgegeven door zowel moslims als joden, waardoor het langzaamaan ook bekend wordt in de christelijke wereld. Daar wordt dit vrouwelijke amulet 'de hand van Maria' genoemd, naar de moeder van Jezus.

Fatimah, Mirjam, Maria

Geluk, kracht en zegen. Wat kunnen we daarnaar verlangen in een samenleving waarin mensen van diverse geloven uit elkaar gedreven zijn. We zijn tegenover elkaar komen te staan en weten niet meer dat onze achtergrond ten diepste dezelfde is. Dat de God die we aanbidden óók ten diepste eenzelfde God is. God die ons dat geluk, die kracht en die zegen geven kan, door deze drie voormoeders uit onze geloofs- en cultuurgeschiedenis. De hand van deze vrouwen: dat we die mogen reiken en vrede vinden.

Een kwetsbaar en krachtig droombeeld waar ik aan vast wil houden, in onze door ruzies en oorlog verdeelde wereld.

Shalom, Salaam, Vrede



Samen lezen uit de Bijbel – Amos

In deze tweede helft van het kerkelijk jaar gaan we het profetenboekje Amos lezen. We praten erover op 3 februari en 3 maart.

Je bent van harte welkom om aan te haken.

Locatie: Leerkamer

Tijd: 19.30 uur

Leiding: ds. Loes Roersma

E-mail: ds.loes.roersma@gmail.com



We wensen je nog een gezegend 2026 toe. We wensen dat de vrede die we vanuit het Kerstverhaal mee mogen nemen, ook een beetje zichtbaar zal zijn in onze eigen levens.

We hebben maar weinig invloed op wat de grote machthebbers in de wereld doen, maar we kunnen wel in het klein beginnen; binnen familie, met vrienden en ook binnen onze kerk en dorp. Lukt het ons om in Gasselte verschillen van inzicht te blijven overbruggen en elkaar steeds te vinden?

Geslaagde bijeenkomsten

We kijken terug op een aantal geslaagde bijeenkomsten. In november deelden we op Dankdag voor gewas en arbeid de maaltijd met leden van de kerk uit Gieten. We hadden prettige gesprekken over oogsten en hoe we omgaan met de aarde die ons door God gegeven is. In november hebben er prachtige stukken over het werk van de Diaconie in de huis-aan-huisbladen gestaan. Zo geven we meer bekendheid aan de plek van de kerk in de samenleving. Op 13 december stond het Witte Kerkje midden in de samenleving met een prachtige voorstelling van *Scrooge*. Het weer was organisatoren en bezoekers gunstig gezind. Op 20 december hield de Diaconie, met dank aan gulle gevers, de inzameling voor de Voedselbank. De kratten waren ruim gevuld. *Jan* en *Marijke* hebben de voedselpakketten bij de mensen in Gasselte gebracht. Op 21 december was, na de zondagmorgendienst, het Kerstconcert van *Tonegido*, gelijk gevolgd door het Kerstfeest van de zondagsschool. In de avond vond de Lichtjesavond plaats. Naar schatting hebben rond de 70 mensen een kaarsje aangestoken voor een dierbare. Er was koffie of thee in de kerk en de mogelijkheid met elkaar te praten. Veel mensen hebben daar gebruik van gemaakt. We denken dat dit voor herhaling vatbaar is; een mooie manier om als kerk de verbinding met het dorp te maken.

Ambtsdragers

In de vorige *Verbinding* gaf ik aan dat we op zoek zijn naar drie nieuwe ambtsdragers om de kerkenraad compleet te maken. Het goede nieuws is dat we *Harco Braams* als ouderling-kerkrentmeester en *Truus Kamies* als diaken mogen verwelkomen.

Helaas heeft *Hillie Pool* aangegeven dat ze de combinatie kerkenraad, ander vrijwilligerswerk en een baan te veel vindt. Gelukkig blijft ze wel actief voor de kerk, onder meer in het pastoraal overleg. We nemen op 1 februari afscheid van haar als ouderling en zullen Harco en Truus in het ambt bevestigen.

Lies Vreugdenhil heeft laten weten in maart afscheid te willen nemen. Ze heeft zich al eens twee termijnen (8 jaar) ingezet voor de kerk. En ook nu alweer zes heel intensieve jaren. Tijd voor haar om het stokje door te geven. Zowel *Hillie* als *Lies* vanaf deze plek heel erg dank voor jullie inzet.

(Deel)taak ouderling wat voor jou?

Dat we nu zonder ouderlingen zitten, baart ons zorgen. Wil jij (een deel van) de taken van ouderling op je nemen of ken je iemand die hiervoor geschikt zou zijn? Laat het ons alstublieft weten!

Wie kan opkikkertje gebruiken?

Tot slot een aandachtspunt dat ons allen aangaat. Soms weten we niet wie ziek is of zich alleen voelt. Ken je iemand in het dorp die wel een opkikkertje kan gebruiken? Geef dit dan door aan een van de kerkenraadsleden of aan de contactpersoon in jouw wijk (zie de achterkant van deze *Verbinding*). Zo zorgen we samen dat niemand wordt vergeten.





Versterking college

Met plezier laten we weten dat *Geert Kroezenga* het college komt versterken. Geert wordt algemeen kerkrentmeester en zal onder andere het contact met de Stichting Vrienden onderhouden. Daarnaast zijn we in gesprek met een mogelijke nieuwe penningmeester die een deel van de taken van *Jan Tamminga* kan overnemen. Jan neemt in maart afscheid.

De boekhouderstaken zijn inmiddels ondergebracht bij KB Salland, een kerkelijk bureau met een vestiging in Emmen. Door de taken van penningmeester en boekhouding te scheiden, voldoen we aan het vierogenprincipe van de PKN én verlichten we de rol van de penningmeester.

Het Drentse Landschap

In november bezochten *Auke, Geert* en *Harco* samen met *Karst Hoogsteen* (Stichting Vrienden) een bijeenkomst van Het Drentse Landschap. Besturen van de 25 oudste Drentse kerken waren uitgenodigd om te praten over behoud van cultureel en religieus erfgoed. We gaan met Het Drentse Landschap in gesprek om te verkennen wat zij op de (middel)lange termijn kunnen betekenen voor het behoud van kerk



en pastorie voor Gasselte, samen met de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje. We houden jullie op de hoogte.

Dankbaar voor de kerstboom

Praktisch was er ook iets moois: ook dit jaar stond er een grote kerstboom voor in de kerk. Hartelijk dank aan onze plaatsgenoot voor het schenken van de boom, en aan alle sterke helpers die hem hebben geplaatst en versierd. Jong en oud keken met verwondering naar het prachtige resultaat.

Twee soorten vrienden in en rond het Witte Kerkje

In en rond de kerk in Gasselte spreken we over twee soorten vrienden. Dat zorgt soms voor verwarring. Daarom leggen we graag het verschil uit.

Stichting Vrienden van het Witte Kerkje

Allereerst is er de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje. Deze stichting zet zich in voor het behoud van het monumentale kerkgebouw en het oude kerkhof. Dat doen zij door zelfwerkzaamheden uit te voeren en door (culturele) activiteiten te organiseren. Met de opbrengsten daarvan wordt het onderhoud van de monumenten mogelijk gemaakt. Mensen die lid of donateur zijn van de stichting noemen we vrienden.

Vrienden binnen de Protestantse gemeente Gasselte

Daarnaast kent de Protestantse gemeente Gasselte haar eigen leden. Deze zijn verdeeld in drie groepen: doopleden (gedoopte leden), belijdende leden (leden die ook belijdenis hebben gedaan) en vrienden. Deze vrienden zijn wel lid van de geloofsgemeenschap, maar niet gedoopt.

Het is dus mogelijk om op twee manieren vriend te zijn van het Witte Kerkje:

- als lid of donateur van de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje,
- en als vriend (gemeentelid) van de Protestantse gemeente Gasselte.

In maart ontvangen alle leden van de Protestantse gemeente Gasselte een brief met het verzoek hun jaarlijkse bijdrage aan de geloofsgemeenschap toe te zeggen. In december ontvangen alle inwoners van Gasselte via Verbinding een brief met het verzoek om een donateursbijdrage voor de Stichting.

Ben je zowel donateur van de Stichting als lid van de Protestantse gemeente? Dan ontvang je in één jaar dus twee brieven: elk met een eigen doel.



VAN DE ZONDAGSSCHOOL



29 maart -> Palmzondag

We vieren dit samen met De Kelder. Eerst gaan we een Palmzondenstok versieren. Daarna lopen we samen naar de kerk. In de kerk leggen we uit wat de Palmzondenstok betekent.

Met Palmzonden denken we aan het moment dat Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt. De mensen zijn blij en zwaaien met palmbladeren. Daarom noemen we deze dag Palmzondag.

Paasontbijt - zondag 5 april

Op eerste paasdag ontbijten we samen. Dat doen we van 8.30 tot 9.30 uur in de leerkamer, met alle kinderen van de Zondagsschool. Neem mee:

- één hardgekookt ei
- één mooi versierd ei

We gaan eitje tik doen en er zijn mooie prijzen te winnen.

Deze 8 kinderen in Wildervank zijn blij gemaakt met de gevulde 'geluksbezorgers'.



Nog gelukkig nieuwjaar! 🎉

In december maakten we andere kinderen blij met cadeautjes en deden samen leuke dingen, zoals de Herdertjestocht, samen met de Trefkoel, de Kelder, de Harmonie en de Schaapskooi. Niels las het kerstverhaal van Dick Bruna voor en Annabelle was engel. Na een wandeling met herder Alfredo was er warme chocolademelk en bolletjes knakworst op het schoolplein. Ook hadden we de Nieuwjaarsinstuif met sjoelen en rolletjes. Annabelle en Els deden ook mee met Scrooge.

We kijken uit naar een nieuw jaar vol mooie momenten samen!

Ga je mee op de weg van de hoop?

In de veertigdagentijd maken we samen een bijzondere reis. Het is een weg van hoop. We luisteren naar verhalen over Jezus, die op weg gaat naar Pasen. Het is een weg met blij momenten en soms ook spannend. Jezus laat zien dat je mag vertrouwen, want God zorgt voor een nieuwe toekomst. Onderweg nodigt Jezus mensen uit om met Hem mee te gaan. Dat deed Hij vroeger en dat doet Hij nu nog steeds.

Ga je ook mee op reis?

Lijkt het jou leuk om een keer naar de zondagsschool te komen? Dat kan, want de zondagsschool is voor **alle basisschoolkinderen**. We beginnen met een gebed. Daarna kan je vertellen wat je hebt beleefd.



BLOEMENGROET

Vrijwilligers gezocht om te helpen bij trouwerijen

Diverse keren per jaar vindt er in het Witte Kerkje een huwelijksceremonie plaats. Vaak in combinatie met een feest in de Kruimel. Op jaarbasis gaat het om dertig tot veertig ceremonies. Dat levert de kerk verhuurinkomsten op die hard nodig zijn.

Vier vrijwilligers zijn bij toerbeurt aanwezig als gastheer/gastvrouw. Ze zorgen ervoor dat de kerk open, warm en verlicht is en verlenen hand- en spandiensten aan bruidspaar en ceremoniemeester(s).

Het is heel dankbaar werk om bruidsparen en hun gasten een onvergetelijke dag te geven. Op dit moment zijn er vier vrijwilligers die dit doen. Twee ervan stoppen in de loop van dit jaar.

We zijn dus op zoek naar mannen of vrouwen, die onze groep willen aanvullen. In onderling overleg verdelen we de aanvragen, onderhouden contact met het bruidspaar en zijn bij het huwelijk in de kerk aanwezig. Bij plotselinge verhindering vervangen we elkaar. De kerk ziet er altijd prachtig uit. Meer informatie bij de koster: *Jan van het Hof*.



Huwelijksjubilea

Op 26 maart zijn de heer en mevrouw Helder-van der Laan, Noorderstraat 26, 9525 TC Drouwenerveen, 50 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!



De bloemen gingen als groet van de gemeente naar de volgende mensen:

- 19 oktober
mw. Pepping, Gasselte

- 26 oktober
mw. Wiering, Gasselte

- 2 november
mw. Bockhorst, Gasselte

- 9 november
mw. G.A. Hadderingh, Gasselte

- 16 november
mw. Boden, Gasselte

- 23 november
mw. Plumgraaff, Gasselte

- 30 november
Harm Timmer, Gasselte

- 7 december
Janneke Timmer, Eelde

- 14 december
Sjouke Wegman, Gasselte

- 21 december
Aaltje Stobbelaar, Gieten

- 25 december
dhr. G.A. Berkhoff, Drouwen

- 28 december
Johanna Hadderingh, Gasselte

- 4 januari
Truida Hoving, Gasselte

- 11 januari
dhr. Moek, Gasselte

Rondom het Witte Kerkje



Alles over levenseinde: 8 februari

In Nederland zijn er meerdere manieren waarop het levenseinde kan verlopen, denk aan euthanasie, palliatieve sedatie, hulp bij zelfdoding en het bewust stoppen met eten en drinken. Mede dankzij de euthanasiewet (2002) kunnen wij zelf keuzes maken.

Steven Pleiter (1955) was directeur/bestuurder van Expertisecentrum Euthanasie (voorheen de Levenseindekliniek). In deze rol had hij veel te maken met de dilemma's die er zijn bij het vrijwillige levenseinde en in het bijzonder met euthanasie. Na zijn pensionering in 2021 werd hij vrijwilliger voor de NVVE als voorlichter en consulent.

Op zondagmiddag geeft hij een interactieve lezing over wensen, mogelijkheden en keuzes rond het levenseinde. Aan bod komen onder meer euthanasie, palliatieve sedatie, dementie en ouderdom, de rol van de arts en het vastleggen van wilsverklaringen.

Wat moet ik nú regelen om mijn wensen gehonoreerd te krijgen? De wilsverklaringen die hiervoor opgesteld kunnen worden, komen aan bod. Ook wordt stilgestaan bij het belang van tijdig bespreken met naasten en arts. Na afloop is er ruimte voor vragen.

Locatie: Het Witte Kerkje

Aanvang: 14:00 uur

Toegang: gratis. Er wordt een vrije gift gevraagd voor de kosten voor koffie/thee en het behoud van het kerkgebouw.



De Stichting *Vrienden van het Witte Kerkje* ondersteunt de Protestantse Gemeente Gasselte bij het behoud en onderhoud van kerk, orgel, pastorie en historisch kerkhof.

Doneren?

Stichting Vrienden van het Witte Kerkje
Bankrekening: NL34 RABO 0321 1530 57
De stichting heeft ANBI-status.

*We kunnen
uw hulp
goed
gebruiken!*



NL DOET: 14 maart

Heb jij zin om een paar uurtjes te helpen met enkele klussen, die belangrijk zijn voor het behoud van het Witte Kerkje en de pastorie?

We zoeken vrijwilligers, man/vrouw, jong/oud. Geplande binnenklussen zijn o.a. opruimen en schoonmaken van orgelzolder, preekstoel, keukens, cv-ruimtes, opbergschuur. Geplande buitenklussen zijn: het historische kerkhof, rond de kerk, het schuurtje en de pastorie.

Locatie: om en in de kerk en pastorie

Tijd: 9.30-12.30 uur.

We eindigen met soep en een broodje. Wil je daarna nog wat doen, graag!



In Gasselte zegt niemand
snel dat hij van je houdt.
Maar ze brengen wel soep.
Of een kaartje.
Of tijd.



Muziekgroep Da Vida

15 maart: muziekgroep Da Vida

'Van het leven' is de naam van dit veelzijdige ensemble. Met twee violen, luit en zang brengen zij muzikale verhalen uit verschillende landen en tijden tot leven. Het ene moment waan je je in een 17e-eeuwse balzaal, het volgende op een dorpsfeest in Oost-Europa. Oude muziek en wereldmuziek vloeien samen in arrangementen die raken én uitnodigen om mee te bewegen. Soms ontroerend, soms uitbundig vrolijk.

Laat je verrassen: in de bijzondere akoestiek van het Witte Kerkje klinkt deze muziek op haar mooist.

Locatie: Het Witte Kerkje

Aanvang: 15:00 uur

Toegang: 15 euro, inclusief koffie/thee.

Meer informatie:

<https://www.vriendenwittekerkjegasselte.nl/>
de Facebookpagina Vrienden Witte Kerkje Gasselte, mail naar info@vriendenwittekerkjegasselte.nl of bel 06-2676 6360 (ook Whatsapp).

Onderhoud historische begraafplaats

Wist je dat er waarschijnlijk al begravingen plaatsvonden op het kerkhof bij het Witte Kerkje voor het jaar 800? Het is dus een van oudste begraafplekken van Nederland en valt, terecht, onder de historische begraafplaatsen. Het kerkhof, zoals je dat nu ziet, heeft voornamelijk dorpsgraven uit de 19e en 20ste eeuw. De grafstenen zijn van zandsteen of natuursteen.

Vanaf maart gaan we de graven weer schoonmaken en herstellen, waar nodig. Elke vierde zaterdagmorgen van de maand ben je van harte welkom om te komen helpen. Niet alleen is het heerlijk om samen bezig te zijn in de buitenlucht, er zijn goed zichtbare resultaten waar veel waardering voor komt.

Voor meer informatie en aanmelding: <https://www.vriendenwittekerkjegasselte.nl/>, mail naar info@vriendenwittekerkjegasselte.nl of via de koster, Jan van het Hof (06-26766360). Ook Whatsapp.



Grafsteen voor het schoonmaken



Grafsteen na het schoonmaken



UITGELICHT

Koffieochtenden: de koffie staat klaar

Ook de komende maanden zijn er om de twee weken, op de woensdag, koffieochtenden in de Leerkamer van het Witte Kerkje. De Leerkamer staat op het terrein van de kerk en is tegen de pastorie aangebouwd.

Er is ruim voldoende parkeergelegenheid en iedereen is welkom om een lekker kopje koffie of thee te drinken. Je mag de hele ochtend er gezellig bijpraten, maar ook als je een kwartiertje langskomt is dat helemaal goed.

Wees welkom!

Locatie: Leerkamer bij de pastorie

Aanvang: 10.00 tot 11.30 uur

Data: 4 en 18 februari; 4 en 18 maart; 1, 15 en 29 april; 13 mei



Winterochtendgeloofsgesprek

Er wordt veel gepraat en uitgewisseld, maar zelden hebben we het er dan over wat je ten diepste gelooft. Afgelopen zomer hebben we geprobeerd om dat geloofsgesprek op gang te brengen, met een heel fijn resultaat.

Daarom pakken dat in de stille periode van de winter op. In de maanden februari en maart ben je op de dinsdagochtend, om de week, van harte welkom in de pastorie, voor de ontmoeting en ook voor het geloofsgesprek. We doen dat op een speelse manier, aan de hand van kaarten met daarop een soort 'tegeltjeswijsheden'.

Je kunt komen wanneer je wilt en je hoeft niet alle ochtenden aanwezig te zijn. Laat wel even weten of je komt.

Data: 3 en 17 februari

3 en 17 maart

Locatie: de Weem

Tijdstip: 10.00 uur

Info: ds. Loes: 06 11232923



14 februari: Sing-in Valentijnsdag

Dit jaar is de Sing-in op zaterdag 14 februari onder de bezielende leiding van cantor Anneke de Hoop.

Liederen uit ons Liedboek vol warme harten en vlammeende liefde. Maar voel je vrij om een verzoeknummer in te dienen.

Naast de melodie en de inhoud van de liederen kijken we ook naar de manier waarop we de liederen zingen.

Opgeven verplicht!

Locatie: Het Witte Kerkje te Gasselte

Tijd: 10 uur 's morgens

Opgeven: annekedehoop@me.com

DIGITALE KERKDIENT

De diensten kan je rechtstreeks beluisteren via <http://kerkdienstgemist.nl>

kies voor 'live'.

Je kan daar ook de diensten terugluisteren. Zoek dan op Gasselte, kies voor 'Protestantse gemeente te Gasselte' en klik op de datum die je wilt luisteren.

NAOBER IN BEELD: AMOI, IGOR EILERING



Wie?

Igor woont met Denise en hun twee kinderen, Jens (6 jaar) en Lars (5 jaar), in een woonboerderij op Kostvliet. Hij is eigenaar van Eilering Machinery in Gasselternijveen

Wat is jouw vrijwillige rol binnen het dorp?

Ben de huidige prins van C.V. Meul'ndobbezie in Gasselte, voor het carnavalsseizoen 2025/2026.

Waarom ben jij Prins Carnaval?

Gasselte viert carnaval anders dan in het zuiden, met Drentse twist zoals 'AMOI' roepen en aandacht voor ouderen boven de 80. De vereniging helpt ook bij dorpsprojecten. De vereniging doet veel met en voor elkaar.

VERBINDING MET GASSELTE

Wat maakt Gasselte voor jou thuis?

De saamhorigheid, er wordt voor elkaar gezorgd.

Hoe ben jij hier terechtgekomen - en gebleven?

Ik kwam op mijn 12e jaar op Lutkenend wonen. Heb even in Veendam gewoond en sinds 2021 weer terug in Gasselte (Kostvliet).

Wat zie jij typisch Gasselts, waar je stiekem trots op bent?

De saamhorigheid.

Wat zou jij willen doorgeven aan de volgende generatie?

Vooraf met elkaar en voor elkaar dingen blijven doen.

WERK EN BEDRIJF

Je runt Eilering Machinery, gespecialiseerd in de import, export en handel van landbouwmachines. Vertel!

Ik handelde als 12-jarig in Weners (konijnenras) en gazonmaaiers. Op mijn 19e startte ik mijn eigen bedrijf in reparaties. In 2018 ben ik begonnen met mijn huidige handelsactiviteiten en gestopt met reparaties. In 2023 heb ik mijn eigen pand in Gasselternijveen gekocht. Ik koop landbouwmachines op in de Europese landen en verkoop ze aan landen buiten de EU. Met Gerwen Doorten, eigenaar van Garage Doorten Gasselte, doe ik hetzelfde maar dan met vrachtwagens. Sinds kort heb ik met Frank Poelman een bedrijf gespecialiseerd in de handel van biomassa.

HOBBY'S - HET MENSELIJKE ELEMENT

Wat ontspant je?

Grasmaaien rondom het huis en werken in de tuin met mijn jongens.

Wat weten mensen niet over jou, maar zou ze verrassen?

Aziatische gerechten koken (al ontbreekt hier de tijd voor).

Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen?

(na wat peinzen) *Kuifje!* Die vond ik in een kratje op zolder.



Zomaar een gedachte

Op 7 januari viel er in Nederland
300 miljard kilo aan sneeuw,
zo had iemand berekend.

Eén vlokje sneeuw weegt niets...

Vertel me nu nooit meer dat
één goede daad, of één vriendelijk woord geen verschil maakt!



Wachten, een levenshouding

Titel: Wachten, een levenshouding

Auteur: Dirk De Wachter

In gesprek met een vriend ontstond bij de bekende Belgische psychiater Dirk De Wachter het idee om dit boek over wachten te schrijven.

"Ik vind het natuurlijk heel bijzonder hoe mijn wat banale Vlaamse naam plots met betekenis wordt bekleed, die de essentie van het leven zou bevatten".

Van de Franse filosoof Levinas omarmde

De Wachter al vroeg de gedachte van 'la petite bonté', de kleine goedheid. Wat je voor je medemens kunt doen zijn geen grootse dingen, maar klein en ogenschijnlijk betekenisloos: "een glimlach, een handdruk, een bemoedigend kaartje, hulp bij de boodschappen, of dat je iemand die dreigt te struikelen een hand geeft. Dat is de essentie van het bestaan", zegt hij.

De Wachter kreeg de diagnose darmkanker en heeft daardoor het wachten ook op een andere manier leren kennen. Juist in het tijd nemen voor elkaar in het even stilzetten van de tijd, vind je de diepere zin van je bestaan.

Dit boek leest makkelijk weg en stipt toch aan een denken dat veel dieper gaat dan het oppervlakkige, waarin we elkaar als mensen vaak ontmoeten. Van harte aanbevolen!





Foto: Berry Huizing

Gasselte's vijf rijksmonumenten

Gasselte heeft vijf rijksmonumenten! Deze 'panden' staan op de lijst, omdat ze verbinding met het verleden laten zien, architectuurhistorische waarde hebben, materialen en verhalen bevatten die typisch zijn voor Drenthe én voor de manier waarop Gasselte zich door de eeuwen heen heeft gevormd, of omdat ze samenhang binnen het dorp brengen.

Het gaat om:

1. **Het Witte Kerkje** (Dorpsstraat 5)

Dit officieel Hervormde kerkje stamt uit de tweede helft van de 13e eeuw en is vaak gerestaureerd. De zeskante eikenhouten preekstoel met klankbord is van omstreeks 1630. Het gebouw heeft een lange historie in geloof én gemeenschap. Veel mensen uit Gasselte en omgeving 'hebben wat' met het kerkje.

2. **Kerkhof met grafstenen en muur** (Dorpsstraat 5)

Direct naast het Witte Kerkje ligt het kerkhof met oude grafmonumenten en een karakteristieke muur. Het kerkhof zou vanaf het jaar 800 in gebruik zijn. De grafstenen uit de 19e eeuw staan symbool voor vergankelijkheid en herinnering. Er is nog één staand houten monument (stèle) bewaard gebleven en gerestaureerd.

3. **Hallenhuisboerderij met wapenstein** (Grottenend 11)

Deze boerderij met een wapenstein boven de deur laat de agrarische geschiedenis van Gasselte zien. Hallenhuisboerderijen zijn typisch voor Drenthe: gebouwen waar mensen woonden én werkten. Toen al multifunctioneel!

4. **Boerderij aan Kerkstraat 2**

Dit monument dateert uit het begin van de 19e eeuw en is grotendeels vernieuwd rond 1830. Het imposante pand draagt de rijke traditie van melk, land en boerenleven in het landschap uit. Het is niet alleen een gebouw, het is een geschiedenis van werk, familie en continuïteit.

5. **Hervormde pastorie "De Weem"** (Lutkenend 2)

De neoclassicistische pastorie stamt uit 1846. Het was de woonplek voor lominees met wortels in geloof én landbouw. De tuinbeelden in de voortuin maken het monument uniek en geven het een bijna mysterieuze sfeer. Het is een mooi voorbeeld van hoe religie, wonen en kunst samenkomen in een omgeving dat symbool staat voor status, geloof en gemeenschap.



de Trefkoel
dorps huis

organiseert op :

**zaterdag,
28 maart
2026:**

**Kosten €6,00
Kinderen
Basisschool €3,00**

“de Meul'ndob Wandeltocht”

Afstanden en starttijden 2026:

- 40 km: 08.00 - 08.30 uur
- 30 km: 08.30 - 09.00 uur
- 20 km: 09.00 - 11.00 uur
- 15 km: 09.30 - 11.00 uur
- 10 km: 11.00 - 14.00 uur
- 5 km: 11.00 - 14.00 uur
- Binnen zijn voor 17.00 uur

Start
vanuit
Dorps huis
“de Trefkoel”,
Achter de Brinken 6e
te Gasselte



Aanmelden kan via:
activiteiten@dorps huisgasselte.nl
of op de dag zelf
Voor info bellen met: 06-82000642



MAALTIJDVOORZIENING GASSELTE

Tafeltje Dekje - sinds 1988 een begrip!

Maaltijden op maat, met bezorging aan huis

Bezorgingsgebied: Gasselte, Kostvliet,
Gasselternijveen, Gasselternijveenschmond,
Gieten en Gieterveen.

Meer informatie: Marjan van der Duin,
0599-512753 / 06-40710965
info@maaltijdvoorzieninggasselte.nl

www.maaltijdvoorzieninggasselte.nl

Maak uw wandeling naar kerk, werk, bos of hei
met goed verzorgde voeten door

Medisch Pedicure Praktijk Pes Cura

Jannie E.G. Oortwijn-Timmer
medisch pedicure

MEDISCH
PEDICURE

Gediplomeerd lid:



Achter de Brinken 4A

9462 RH Gasselte

0599-637 847 / 06-31 53 31 22

E-mail: mpppescura@hotmail.com



KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10:00 uur, tenzij anders vermeld.

DATUM		VOORGANGER	UITGANGSCOLLECTEN
1 februari		ds. L. Roersma	Hulphond Nederland
8 februari		ds. H. Jonker	Bangladesh, klimaatverandering
15 februari		ds. R.J. ten Have	Diaconie
22 februari		ds. L. Roersma	Papoea-Nieuw-Guinea, sterke vrouwen
1 maart		ds. A. Wouda	Libanon, stabiele samenleving
8 maart		ds. A.P. Oosting	Gemeentewerk, eigen gemeente
15 maart		ds. J. Katerberg	Werelddiaconaat Rwanda, gezond eten
22 maart		ds. E. Peersmann	Onderhoud kerk en pastorie
29 maart		ds. L. Roersma	Onderhoud historisch kerkhof
3 april	Goede Vrijdag, Heilig avondmaal 19.30 uur	ds. L. Roersma	Assen, Hospice Alteveer
5 april	Pasen	ds. L. Roersma	Missionair werk

COLLECTEN

DATUM	DIACONIE	KERKRENTM.	SCHAAL	BESTEMMING
05-10-2025	42,65	91,75	82,45	KIA Werelddiaconaat
12-10-2025	37,65	34,80	95,00	Gemeentewerk
19-10-2025	29,65	36,80	102,20	Voedselbank
26-10-2025	36,95	33,75	92,50	Onderhoud kerk en pastorie
02-11-2025	32,65	44,99	84,25	KIA Najaarszending
09-11-2025	22,00	14,72	67,00	Lilianefonds
16-11-2025	46,70	51,44	110,00	Gemeentewerk
23-11-2025	30,30	33,10	83,10	Hospice Alteveer
30-11-2025	45,95	52,25	125,80	KIA Zending
07-12-2025	39,35	34,00	86,50	Onderhoud kerk en pastorie
14-12-2025	37,90	26,90	87,00	Zondagsschool
21-12-2025	29,10	37,15	82,00	KIA Jongeren
24-12-2025	81,77	81,78	321,85	Papoea PW3 project
25-12-2025	44,20	42,40	142,90	KIA Kinderen in de knel
28-12-2025	14,50	17,40	41,00	Gemeentewerk





ZORG VOOR ELKAAR

Als contactpersonen in de wijk willen we in lief en leed naast jou staan. Laat het ons weten als we iets voor je kunnen doen, als je een gesprek wilt of zomaar even een bezoekje? **We zijn er immers voor elkaar!**

Wijk	Contactpersoon & telefoonnummer
Dorpsstraat	vacant
De Brinken, J. Hugelaan, Grotenend, Esweg, Looweg, Stationsstraat	mw. L. Wilkens 0599-564206
Gieterweg, Wevenakkersweg, Heetweg	vacant
Kostvliet, Achterweg, Verlengde Grensweg	mw. H. Speelman 0599-512523
Julianalaan, Kamplaan, Gasselterstraat (Bronnegerveen)	mw. M. Zwaan 0599-565030
De Hoefslag, appartementen De Hoefslag	vacant
Hoogte der Heide	mw. J. Hadderingh 06-1853 3211
Achter de Brinken, Bergweg, Berkenlaan	mw. M. de Wolde 06-1510 1388
De Heugte, Thebinckslaan, B, Fabritiuslaan, Catharinalaan	mw. T. Berkhout 06-5207 6107
E. Hiddingelaan, J. Hilbinglaan, Vicarislaan	mw. A. Blom 06-1544 5125
Henricuslaan, W. Bronningerlaan, J. Cuperuslaan	mw. J. Veen 06-1529 7412
Schulte Alinghlaan	mw. M. Pieters-van het Hof 06-2372 9979
Olde Hof, Stuifzandlaan, Markepad, Markeweg, Molenstraat	vacant
Kerkstraat	mw. F. Roosien 06-1464 5492
Ericapark, Sodemorseweg, Borgerweg, Lutkenend, Bosweg, Houtvester Jansenweg	mw. E. Taminga 06-5061 3876
Gasselterboerveenschemond, Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond, Gasselterboerveen	mw. H. Speelman 0599-512523
Gieten	dhr. J. Vermeer 0592-263525
Drouwen, Borger en overig buitengebied	mw. R. Berkhoff 0599-564723

Dit kerkblad is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier, afkomstig uit verantwoord beheerde bossen waarin milieu-, sociale en economische belangen met elkaar in balans zijn.

Nummer
februari/maart 2026

Het volgende nummer
verschijnt in
april 2026

Redactie:

Lies Vreugdenhil 0599-564107
Bianca Kroon 06-20641368

Kopij mailen naar:
verbinding@kerk-gasselte.nl
Aanleveren kopij voor:

10 maart 2026

Over privacy en redactiebeleid

Wij hechten veel waarde aan ieders privacy. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens alleen worden gepubliceerd met zorg en respect.

In *Verbinding* vermelden we traditiegetrouw de namen en adressen van mensen die jarig zijn of die bijvoorbeeld een bloemetje hebben ontvangen. Dat doen we vanuit het idee van omzien naar elkaar: om verbondenheid en betrokkenheid te versterken. Uit de reacties blijkt dat dit zeer wordt gewaardeerd.

Wilt u liever niet dat uw adres wordt vermeld? Laat het ons weten via verbinding@kerk-gasselte.nl

De (eind)redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden bijdragen aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

De eindredactie